



Anteckningar från trygghetsvandringen i de centrala delarna den 25 mars

I samband med demokrativeckan så genomförde Trygga Eskilstuna en trygghetsvandring med utgångspunkt från Stadshuset och Fristadstorget. Vandringen skulle fokusera på de platser som man känner till att människor upplever otrygghet vid, alltså platser som man går ”igenom” då man ska ta sig från torget och hem. Innan vandringen informerade Eva Carlsson, samordnare för det brotts- och drogförebyggande arbetet, vad Trygga Eskilstuna är för något och vilka fokusområden som finns i arbetet. Trygga Eskilstuna, det lokala brottsförebyggande rådet, arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet. När det gäller det trygghetsskapande arbetet så är trygghetsvandringar en stor del i arbetet. Vandringarna är demokrati i praktiken! De övriga fokusområdena och vilka insatser som är tänkta framöver finns att läsa om på www.eskilstuna.se/tryggaeskilstuna

Thomas Bergqvist, kommunpolisgruppchef pratade om vad trygghet och säkerhet kan vara och hur en trygghetsvandring går till. Thomas presenterade även det senaste årets anmälda brott. När det gäller exempelvis sexualbrott så har det kommit in 17 anmälningar, där ingen av anmälningarna var en fullbordad våldtäkt.

Då man tittar på misshandel utomhus så finns det 222 anmälningar. Brottoffren här har varit 18 år eller äldre och brotten har oftast skett i samband med alkohol.

När det gäller misshandelsbrott utomhus så har anmälningarna sjunkit de senaste två åren med ca 12 %. Det tror man beror till stor del på ett aktivt arbete som har gjorts, i samverkan mellan polis och kommun, utifrån att ”minska våldet i offentlig miljö”.

26 anmälningar har kommit in när det gäller rån och 83 anmälningar när det gäller ofredande mot vuxen man eller kvinna.

Det konstaterades att det är väldigt få brott som skett (utifrån anmälningar) på de platser där många upplever otrygghet. Frågan blir då, vad står då otryggheten för egentligen om det inte är vanligt att det begås brott på platsen?

En del i församlingen menar på att det är känslan av hur den fysiska miljön ser ut, att det exempelvis är mörkt, att det inte finns uppsikt över platsen då det finns skymda buskar eller annat föremål så man inte ser vad som finns bakom. Det kan också bero på påverkan från omgivningen och medias bild. Även sina egna erfarenheter samt förmågan att dra rimliga slutsatser, påverkar tryggheten/otryggheten.

Förslagsvis skulle trygghetsvandringen ta oss till Forsparken och sen vidare till tunneln (Tegelbruksgatan) och avsluta vid Tillgången (tunneln vid järnvägsstationen). Det nämndes även stadsparken, området vid ungdomens hus (vid Billy Boys) samt ”kroggatan”.

Vi informerade att den 16 maj kommer Trygga Eskilstuna genomföra en specifik ”parkvandring” och att inbjudan kommer att gå ut inför den och att alla var välkomna att delta.

Vi kom överens om dessa platser och om tid skulle finnas så skulle vi även ta oss till ungdomens hus.

Vandringen:

På väg till Forsparken så stannade vi till på skolgården vid S:t Eskil/komvux. Det konstaterades att det vid den här tidpunkten var rätt ödsligt i jämförelsevis med hur det är på dagtid. Det var ändå hyfsad uppsikt och att ett träd var upplyst då belysning kom underifrån, det blev som en lampa i sig, själva trädet! Containrarna som stod på skolgården upplevdes kanske inte så trevligt. Passar de verkligen in på en skolgård?

Vid Forsparken:

De flesta fick här en positiv känsla då träden var upplysta och att platsen var öppen och att inget skymmer sikten. Det har skett en stor förändring här det senaste året. De flesta kände sig trygga på den här platsen. Någon uttryckte ändå att man hellre skulle ta vägen över rådhusbron eller vägen jämsmed ån om man ska mot söder då det är mer flöde av människor där. Någon upplevde tvärtom att man gärna inte ville ta gång/cykelvägen jämsmed ån då det skulle kännas mer otryggt, då det var närmare vattnet.

Mot tunneln vid Tegelbruksgatan:

Då vi vandrade mot tunneln hade någon synpunkt på att det var väldigt mörkt inne på S:t Eskils fotbollsplan, att det också finns en ”lucka” in dit och att det kändes lite obehagligt. Här fanns en önskan om lite mer belysning inne på fotbollsplanen. Från stadsbyggnad reflekterade man även över andra saker här som behövde åtgärdas, bland annat asfalt som var sönder.

Tunneln:

Vi stannade under tunneln och konstaterade att det var väldigt ljust och att det var mörkare här på dagtid. Det som kändes lite otryggt/obehagligt var att man inte såg vad som fanns bakom ”trappan” upp till järnvägen och att man också ”visste” att för ca 2 år sedan begicks en våldtäkt i den hissen som finns bakom trappan. Även att det vid den här tidpunkten var mörkt vid tunnelns slut och att det kändes lite otryggt.

Annars var tunneln ren och fri från klotter som annars kan skapa en oerhörd otrygghet.

Tillgången (tunneln vid järnvägsstationen)

Då vi började närma oss järnvägsstationen och tunneln så märkte vi att det var väldigt upplyst!

Vi tog oss ner i tunneln och bekräftade också att det var väldigt ljust där. Tunneln ser trevlig ut, bred, ljus och inget klotter. Det som kan upplevas otryggt är att det vid slutet av tunneln ser ut som en betongvägg, att man inte ser vad som finns där och då man ska ta sig upp för trappan. Det finns också en ”gammal” bild över hur tunneln såg ut förut, för några år sedan. När man pratar om järnvägstunneln så får många en ”negativ” känsla på grund av gamla erfarenheter och att det är svårt att förändra bilden.

De flesta konstaterade att det kändes tryggt här också.

Vi avslutade vandringen här och alla fick uttrycka sina tankar och synpunkter kring vandringen.

Kommentarerna som kom;

Bra vandring! Det handlar mycket om belysning och som representant ifrån Pagoden så är det nyttigt att vara med och se och höra vilka synpunkter som kommer fram då vi jobbar mycket med trygghetsfrågor. Bra och intressant! Intressant att se hur olika platser ser ut och vad som kan åtgärdas. Det är viktigt att alla som deltar förmedlar informationen vidare och ju fler människor som är ute desto mer trygghet. Intressant att höra allas synpunkter! Tryggt att gå i grupp. Jag rör mig ofta på de platser vi varit på och jag känner mig trygg. Det är stor förbättring! Det är första gången jag går en trygghetsvandring och har inte tänkt på att belysningen har så stor betydelse för tryggheten.

Visst är belysning viktigt men jag tror mer på hur jag är som person, vad jag gör med informationen.

Representant från stadsbyggnad menar att det är bra att vara med på vandringar då man ser andra saker än då man är verksam i vardagen.

Stadsbyggnad får positiv feedback från oss, på deras arbete med framförallt belysningen.

Som alltid, så har det varit en intressant vandring! Intressant och nyttigt, bra informativt!

Första gången som jag deltar på en trygghetsvandring och har förstått att det är viktigt med ljus. Nyttigt och att lära av varandra.
Det är tryggt att gå i grupp men hur skulle det ha känts om man gått själv?
Flödet av människor är oerhört viktigt! Intressant att reflektera.
Intressant att gå där jag inte går så ofta, man får bra ideér!

Information gavs av Mathias Thuen, Stadsbyggnads gatuchef, att under hösten och perioden 23/10 – 2/11 kommer det att genomföras en ljusfestival då olika aktiviteter kommer att ske. I samband med det så blir det invigning av det nya torget. Det här kommer givetvis marknadsföras på olika sätt så invånarna i Eskilstuna kommer att få möjlighet att delta.

Eva kommenterade att förutom belysningens betydelse så är det oerhört viktigt med information. Om jag får information som ger ökad kunskap och får delta och uppleva med egna ögon, så kan min otrygghet förändras och att jag istället känner mig lite tryggare. Media bjöds in till vandringen men kom tyvärr inte. Medias deltagande och att sprida att och vad vi gör kring trygghet är oerhört viktigt! Många påverkas väldigt mycket av medias bild, både positivt och negativt!

Thomas och Eva tackade alla för deltagandet och engagemanget!

Anteckningarna läggs upp Trygga Eskilstunas hemsida.
www.eskilstuna.se/tryggaeskilstuna

Vid pennan
Eva Carlsson
073-950 67 70